

Oudste stadspaleis, ook voor slechtzienden

Het project startte toen initiatiefneemster Isebel Kemp bij de kassa van het Markiezenhof Petra Jongeneelen (nu ambassadeur) en haar geleidehond Wiggles verwelcomden. “Petra vroeg of wij middelen hadden om haar toegang tot het museum mogelijk te maken. Braille, audio of beschikbare rondleiders, ik kon het haar niets bieden op dat moment. Dat vond ik niet alleen beschamend, maar ook onbegrijpelijk. Het Markiezenhof is een schitterend stadspaleis met een intieme sfeer, die zich niet alleen visueel weet te uiten. Daar moet dus iets aan gedaan worden!” aldus Kemp.



Hoe gaan we dit doen?

- Nauw samenwerken met drie ambassadeurs uit de doelgroep
- Fysieke toegankelijkheid naar en in het laat gotische gebouw verbeteren
- Audiotour voor vaste collectie
- Bevoelen van zilver voorwerpen & themarondleidingen tijdens expositie Voorbij Ijdelheid.



In samenwerking met stichting
WelzijnVisueel Gehandicapten